

Op zoek naar Tante Wenteltie



Marten Brascamp
v1.1 augustus 2024

Herinnering of familie verhaal?

'Ik zit op mijn vaders arm, een kleverig handje tussen zijn stijve militaire boord gewrongen en we zingen samen:

*There is a flower within my heart,
Daisy, Daisy ...*

Oudste herinnering - ik kan toen niet ouder dan twee jaar geweest zijn, want van 1897 tot 1900 was mijn vader op de vloot in Indonesië - of familie verhaal? Ik weet het niet, wél dat ik het deuntje en de woorden heb vastgehouden, totdat ze pas veel later doorzichtig voor me werden.'

Uit: *Omzien in verwondering*, Annie Romein-Verschoor

Inhoud

Introductie	4
Wie was Hermanus Scholten	5
Wie was Wendeltjen Hagen	9
Gesprek met Marion Wendelien Schuite	13
Ontknoping	15
Naschrift	17
Wie woonde wanneer in Wijnvoorden H27a	18
Wie mij hielpen	19

Op de omslag:

Jan Boschloo en Wendeltjen Hagen / Herman Scholten en Willemina Johanna Wullink met hun kinderen Anna, Jenny, Jo en Mien

Introductie

Op 10 november 2023 kochten Ineke en ik een nieuw huis aan De Beukenhaag 1 in Zutphen. De tuin van het huis grenst aan de Leestenseweg, de oude weg van Warnsveld via Leesten naar Vierakker. Schuin tegenover ons nieuwe huis staat een oude boerderij, *de Ploeg*.

Van meet af aan herinnerde ik me dat onze familie een connectie met Leesten had: ik had mijn moeder (1911-1991) er wel eens over horen praten. Maar hoe zat dat precies? Ik vroeg het her en der in de familie, maar niemand kende een Leesten-connectie. Toen ik vervolgens op oude kaarten op zoek ging naar de precieze plek van ons nieuwe huis, ontdekte ik *de Ploeg*: sinds 1905 het huis van Jan Boschloo en Wendeltjen Hagen. Dát moest de connectie zijn: Wendeltjen Hagen was een nicht van onze grootmoeder Johanna Everdina Rottink-Scholten en nu meende ik me ook te herinneren dat de naam Jan Boschloo vroeger wel ter sprake was gekomen.

Ik associeerde Wendeltjen Hagen meteen met 'tante Wenteltie' die ik me in tweede instantie dacht te herinneren uit Wijnvoorden als vrouw van Hermanus Scholten. Hermanus was een broer van onze grootmoeder Johanna Everdina. Was tante Wenteltie van 'oom Herman' dezelfde als Wendeltjen Hagen? Waren neef en nicht Hermanus Scholten en Wendeltjen Hagen voor de tweede keer getrouwd nadat ze in resp. 1954 en 1952 weduwnaar en weduwe waren geworden: Wendeltjen Hagen van Jan Boschloo en Hermanus Scholten van Willemina Johanna Wullink? Woonden ze misschien samen of kwam Wendeltjen regelmatig bij Hermanus op visite? Misschien gingen onze ouders juist wel met ons bij oom Herman op bezoek op die

momenten dat Wendeltjen Hagen er ook was, waardoor het leek alsof ze met elkaar getrouwd waren, onze ouders over haar spraken en wij haar 'tante Wenteltie' noemden?



'Vergezocht', zei mijn broer Herm Jan. Mijn andere broer Pim: *'Ik hou het op tante Wendeltien Wullink, de overleden echtgenote Willemina Johanna Wullink van Hermanus Scholten uit Wijnvoorden. Als ik dat fout heb, dan heb ik het al heel lang fout. Ik heb net een aantekening in mijn archief teruggevonden die luidt: Overlijden Hermanus Scholten, wed. van Wendeltien Wullink.'*

Misschien vergezocht en allemaal niet waar, maar toch de moeite waard om precies uit te zoeken: een onderzoek naar herinneringen en wat werkelijk is gebeurd.

Met dank aan: Herm Jan en Pim Brascamp, Anneke van Foreest-Rottink, Alberti Berends-Willemsen, Annelien Bijsterbosch-Willemsen, Wim Westhoff, Ineke Pannekoek, Jennie Bosma-Wullink, Martin en Jan Boschloo, Erwin Strookappe, Jan Heideman, Annie van den Enk-te Winkel, Marion Wendelien Schuite en Roelof Vink.

Wie was Hermanus Scholten

Hermanus Scholten werd op 28 september 1878 geboren in Klarenbeek onder Voorst. Hij was een zoon van Johannes Scholten (Apeldoorn 1846 - Voorst 1918) en Johanna Reindina Hagen (Voorst 1850 - Voorst 1906). Hermanus was een broer van mijn grootmoeder Johanna Everdina Rottink-Scholten. Hij was ook een neef van Wendeltjen Hagen via hun beider grootouders Arend Hagen en Everdjen Stapelvoort van het erf Emmelinkshof onder Gietelo.



Hermanus, Johanna Everdina en Arend Scholten op Grapendaal onder Welsum. Vermoedelijk gefotografeerd op 17 maart 1954, op de 80^{ste} verjaardag van Johanna Everdina. (foto: Anneke van Forest-Rottink)

Hermanus trouwde op 16 mei 1908 met Willemina Johanna Wullink (Wijhe 1885 - Wijhe 1954), dochter van Evert Wullink (Voorst 1845 - Zwollerkerspel 1913) en Jenneken Buitenhuis (Holten 1842 - Wijhe 1909). Hermanus en Willemina Johanna boerden op de boerderij van haar vader Evert Wullink, in Marle onder Wijhe aan wat nu de Hondenhoekseweg 4 heet. Dat is achter de

Hakke, het voorvaderlijke huis van Wim Westhoff.

Wim (1955): *'Mijn vader heeft wel eens verteld over Herman Scholten. Een soort stopwoord van hem was 'sapperloot'. Mijn vader was van 1908 en heeft tot 1938 op de Hakke gewoond. Gezien de huwelijksdatum van Hermanus en Willemina Johanna zouden hun kinderen ongeveer even oud kunnen zijn als mijn vader, maar ik heb mijn vader nooit over de kinderen Scholten horen praten. Ik denk dat Hendrik Pannekoek ergens in de veertiger jaren op dat bedrijf is gekomen.'*

Hermanus en Willemina Johanna kregen vier kinderen: Johanna Reindina (Anna) (1910), later getrouwd met Antoni Willem Kolk (Anton) uit Wijnvoorden onder Wijhe, haar tweelingzuster Jennigje (Jenny) (1910) getrouwd met Gerrit Jan van de Beek, Johanna Everdina (Jo) (1911), later getrouwd met Jacobus Schuite (Jac) uit Brummen, en Hermina (Mien).



Familie Scholten-Wullink in Marle, wellicht op het 25-jarig huwelijksfeest in 1933. V.l.nr. Johanna Reindina (Anna), Hermanus Scholten, Jennigje (Jenny), Willemina Johanna Wullink, Johanna Everdina (Jo) en Hermina (Mien) (foto: Marion Wendelien Schuite)

Alberti (1951): *'Ik meen dat Schuite een winkel in Wijhe had. Misschien heb ik hun dochter wel eens ontmoet.'*

Marten (1950): *'Ik herinner me een grote man met een markante kop uit Brummen die twee keer een rotan stoel en later de ijzeren tuinset bij onze ouders in Olst bracht. Ik was verbaasd dat hij de stoel uit zijn auto kon frummelen. Hij parkeerde zijn auto aan de weg achter de tuin. Was dat misschien Jacobus Schuite?'*

Herman en Willemina Johanna verhuisden in 1943 van Marle naar Wijnvoorden, over de IJsseldijk komend van Wijhe over het spoor direct rechts. Woonden dochter Johanna Reindina (Anna) met haar man Anton Kolk misschien schuin tegenover hen, aan de Wijhese kant van het spoor links, op de Paddenpol?

Herm Jan (1944): *'Als je vanaf Wijhe met de weg van de dijk gaat en dan net voor het spoor links, daar staat een witte boerderij. Woonden ze daar? Staat me ook iets bij van een ongeluk met een trap. We zijn zeker bij oom Herman en tante Wenteltie op bezoek geweest in Wijnvoorden. Op zondag natuurlijk om half tien op de fiets. Over de dijk, ik zie nog het beeld van een bocht voorbij Wijhe. Ik heb geen*



Hermanus Scholten op latere leeftijd voor zijn huis in Wijnvoorden (foto: Marion Wendelien Schuite)

beeld meer van hoe tante Wenteltie er uitzag. Ook niet van het huis.'

Jannie (1948): *'Ik ben geboren op de Paddenpol. Ze hebben bij mijn weten niet op onze boerderij gewoond. Daar was geen plek, omdat twee broers van mijn vader, Jan en Marinus, al die tijd bij ons hebben gewoond. Mijn vader (Gerrit Hendrik Wullink) had een klein boerderijtje dat naast de Paddenpol stond. Het zou kunnen dat ze daar een korte periode hebben gewoond. Maar eigenlijk weet ik dat niet.'*



De Paddenpol in Wijnvoorden H24 (foto: Historische Vereniging Wijhe)

Pim (1948): *'Ik herinner me vrijwel niks. Ik ben er één keer geweest, als kind. We (maar wie?) liepen en zaten op een muurtje voor het huis, aan de weg. Automerken tellen? Geen gezichten, geen namen. Ik denk dat Willemina Johanna Wullink, de vrouw van Herman Scholten, in het dagelijks leven Wendeltje werd genoemd. Geen idee ook waarom ik oom Herman en tante Wendeltien in mijn hoofd heb. De aantekening uit mijn archief laat zien dat ik dat allang heb.'*

Willemina Johanna Wullink overleed in 1954 in Wijhe.

Anneke (1945): *'Zij moet al veel eerder dan oom Herman zijn overleden. Van haar kan ik me niets herinneren. Of we er ooit op bezoek zijn geweest betwijfel ik, anders zou ik het nog wel weten.'*

Marten: *'Ik was toen net 4 jaar oud en natuurlijk kan ik mij haar niet herinneren. Maar was zij de tante Wenteltie waar mijn moeder regelmatig over sprak? Waarom had ze het over tante Wenteltie als die allang was overleden?'*

Dochter Johanna Reindina en Anton Kolk hadden een dochter, Wendelien (Wendelina Johanna), geboren in 1953.

Marten: *"Ik was ten minste een keer in Wijnvoorden over het spoor rechts en ontmoette daar Anna (Johanna Reindina, dochter van oom Herman) en haar dochter Wendelien.'*

Alberti: *'Ik denk dat ik me Wendelien herinner, ik heb er misschien wel eens gelogeed. Ik was er niet vaak. Ik was nog geen 10 jaar. En wie er waren? Oom Anton, tante Anna en in het begin Oom Herman, volgens mij.'*

Anna (Johanna Reindina) overleed in 1967.

Herm Jan: *'Hier is haar overlijdensadvertentie: Overleden 1 maart 1967, Wijnvoorden H 27a. Dat is vast die boerderij die ik vaag in gedachten heb, vanaf Wijhe net voor het spoor links. Plotseling overleden, dus misschien de val van een trap die ik me vaag herinner.'*

Hermanus Scholten overleed ook in 1967.

Herm Jan: *'Ik heb ook nog de overlijdensadvertentie gevonden van Hermanus Scholten in Brummen, 24 augustus 1967. Het kan dus zijn dat Agnes en ik met Ma hem nog in Brummen gezien hebben bij zijn dochter, zoals me vaag bijstaat.'*

En hoe liep het af met Wendelien?

Wim: *'Wendelien, daar weet ik wel wat van. Die is getrouwd en verhuisd naar Duitsland. Volgens mij heeft haar man haar met haar kinderen omgebracht, als ik het goed heb.'*

Alberti: *'Ja, haar overlijden heeft in het Deventer Dagblad gestaan. Ik heb het artikel nog lang bewaard.'*

**Arend Hagen (1812-1890) x
Everdjen Stapelvoort
(1821-1881) (erve Emmelinkhof,
nr D16, Gietelo)**



Wie was Wendeltjen Hagen

Wendeltjen Hagen werd op 29 december 1879 in Eefde geboren. Ze was een dochter van Johannes Hagen (Voorst 1844 - Eefde 1921) en Heiltjen Wullink (Voorst 1847 - Eefde 1916). Ze was een nicht van Hermanus Scholten en zijn zuster Johanna Everdina Scholten (mijn grootmoeder) via hun aller grootouders Arend Hagen en Everdjen Stapelvoort.

Wendeltjen trouwde op 29 april 1905 met Jan Boschloo (Gorssel 1877 - Warnsveld 1952), zoon van Albert Boschloo (Gorssel 1848 - Gorssel 1934) en Willemina Menkveld (Eefde 1852 - Gorssel 1935). Ze boerden op de Ploeg in Leesten.



*De Ploeg met notenboom in 1985. In het Regionaal Archief Zutphen bevindt zich een foto die in april 1994 vanuit dezelfde gezichtshoek is genomen. Het huis in aanbouw links - **Roelof** herinnert zich de bouw van deze bedrijfswoning bij Het Bettink nog - is klaar, de notenboom is weg, het voorhuis van de Ploeg is gedeeltelijk opnieuw met riet gedekt. (foto: Martin Boschloo/Erwin Strookappe)*

Jan (1948): *'Opoe is in 1905 met opa getrouwd in Gorssel en zij zijn naar de Ploeg vertrokken. Die boerderij werd toen verkocht 'bij inzet en afslag'. Daarbij zijn mijn overgrootvader uit Gorssel en Aalderink (ergens familie, maar precies weet ik niet) aan hun inzet blijven hangen. Geen al te groot probleem, want Jan (opa) moest toch ergens een boerderij hebben.'*

Martin (1944): *'Jan Boschloo en Wendeltjen Hagen waren mijn oom en tante. Oom Jan is geboren in 1877, de oudste zoon van mijn opa Albert Boschloo en mijn vader is geboren in 1890, de jongste zoon van mijn opa. Ik ben geboren in 1944, de op één na jongste van mijn generatie. Het enorme leeftijdsverschil is te verklaren door het tweede huwelijk van mijn vader in 1942.*

Van oom Jan herinner ik mij weinig, want ik was 7 jaar oud toen hij overleed. Tante Wendeltjen noemden mijn broertje en ik in onze vroege jeugd stiekem tante Worteltje. Ze kwam, vooral nadat haar zoon Jan een auto kreeg, zo nu en dan bij mijn ouders op bezoek. Een statige dame met een grote bos wit haar die zwierig om haar hoofd was gebonden.'



Jan Boschloo en Wendeltjen Hagen (foto: Martin Boschloo)

Jan (1948): *'Ik ben, net als mijn vader, geboren en getogen op de Ploeg in Leesten.*

Dat was in 1948, bijna 4 jaar voor mijn opa in 1952 overleed. Opa Jan en Opoe Wendeltjen woonden, met mijn tante Anna, in hetzelfde voorhuis als mijn ouders. Zij woonden gescheiden van ons aan de zuidkant van het voorhuis, met kelder voor appels en alle weck en de opkamer. Hun kamer (vroeger de mooie

kamer met kabinet) had een 'inloop' bedstede, links opa en rechts opoe. Ik kan mij goed herinneren dat ik vaak bij opa achterin sliep als mijn ouders 's avonds weg waren. Kwamen zij terug dan pakten zij mij weer op en gingen wij door de lange tussengang naar boven.

Toch zijn mijn herinneringen aan opa vaag. Wel zijn de verhalen dat eerst opa met mij ging kuieren, maar op het laatst ging ik met opa kuieren. Toen was ik 3 jaar. Alleen zijn overlijden staat helder in mijn geheugen. Opa was dood én ik mocht niet naar hun kamer. Daar was hij opgebaard en dat was niet voor mij.

Dan Opoe Wendeltjen. Haar heb ik veel langer meegemaakt. Zij overleed op 1 januari 1964, toen was ik 15. Zij was altijd heel statig met prachtig zilverwit haar. Niet heel spraakzaam, maar ik was heel veel bij haar en tante Anna. Bij haar kreeg ik af en toe vis! Niet bij mijn moeder die lustte dat absoluut niet, ik juist wel. Haar jonge zusje heeft nog een tijd op de Ploeg gewoond. Toen opoe trouwde ging zij als wees met haar mee. Er is van beiden een prachtige foto van rond 1912, waar ze koffie brengen bij de roggemaaiers op de Leestense Enk.'

Erwin: 'Mijn tante Dine (Gerritdina) Strookappe heeft nog voor Jan en Wendeltjen op de Ploeg gewerkt. Zij is later getrouwd met Albertus Blikman en in Leesten blijven wonen. Ik heb nog bijgaande foto's van de boerderij, maar mogelijk heb ik die al eens van jou gehad.'

Jan Boschloo overleed in 1952 en Wendeltjen bleef tot haar dood in 1964 op de Ploeg wonen.

Jan: 'Ik herinner mij dat opoe er altijd was, ik heb geen enkele herinnering aan dat zij met enige regelmaat weg was. Helemaal niet in die tijd, toen er, in de vijftiger jaren, hooguit met de paard en wagentje ('de brick') in de omgeving werd gereisd. Naar haar tweelingbroer (Jan Hagen) in Leesten of haar jonge zusje (Heiltjen) die bij Almen woonde

(getrouwd met Marinus Wiegman). Ik heb nooit gehoord dat zij naar Wijhe ging!'

Een raadsel. Als Wendeltjen Hagen nooit naar Wijhe ging, hoe komt het dan dat Willemina Johanna Wullink, de vrouw van Hermanus Scholten, door ons als 'tante Wenteltie' wordt herinnerd?

Pim: 'Ik kan het natuurlijk al heel lang fout hebben, maar waarschijnlijker lijkt het dat echt op die manier naar haar werd verwezen.'

Jan: 'Ik heb een vraag over de figuur van onze verwantschap en het verhaal dat mijn oma Wendeltjen door jou/jullie (veelvuldig) gezien zou zijn bij je oudoom Hermanus Scholten, broer van jouw grootmoeder Johanna Everdina Rottink-Scholten. Ik zie dat Hermanus Scholten was getrouwd met Willemina Johanna Wullink. En ik zie daarbij een kleinkind Wendelien. Zou het kunnen zijn dat uit die Wullink-familiekant een Wendeltje(n)/Wendeltie (?) bij jouw oudoom is geweest?'

Herm Jan: 'Willemina Johanna Wullink had, gezien haar Wullink-grootouders, Wendelina Johanna moeten heten. Twee van haar kleindochters he(et)ten ook Wendelina. De theorie dus: de aangifte was een vergissing. Maar niks mee te maken, die burgerlijkestandnaam. In de familie was ze gewoon Wendelina Johanna, Wenteltien.'

Hier zou de sleutel kunnen liggen.

Als je kijkt naar de grootouders van Wendeltjen Hagen van moederskant, Jan Izaak Wullink en Wendeltjen Willems, dan zie je dat al hun (oudste) kleindochters Wendeltjen/Wendeltje/Wendelina werden genoemd, behalve Willemina Johanna, de vrouw van Hermanus Scholten. Willemina Johanna was de vierde in de rij van zeven (oudste) kleindochters en vormde een uitzondering op de regel. Gaf dat de nodige consternatie, een breuk in een 'vernoemingsdiscipline'?

In de tak van Wendeltjen Boschloo-Hagen werd de discipline in ieder geval niet voortgezet.

Martin: *'In genealogie Boschloo komen de volgende namen voor die op Wendeltjen lijken:*

- *Wende Lieke Johanna Boschloo * 22-02-2016;*
- *Lucretia Hendrina Wendelina Makkink * 07-09-1924;*
- *Wendy Joanne Boschloo * 27-07-2000*
- *Wendelina Tuitert * 16-01-1895;*
- *Antonia Wendelina (Johanna) Braskamp * 09-05-1946.*

Zij zijn geen van allen nazaten van tante Wendeltje, maar ik noem ze even omdat het zo'n bijzondere naam is, die toch nog vaker voorkomt dan ik gedacht had.'



Gesprek met Marion Wendelien Schuite

Marion Wendelien Schuite (Zwolle 1946) is de dochter van Jacobus Schuite en Johanna Everdina (Jo) Scholten, de derde dochter van Hermanus Scholten en Willemina Johanna Wullink.



*Johanna Everdina Scholten en Jacobus Schuite
(foto: Marion Wendelien Schuite)*

Jacobus (Jac) Schuite kwam uit Brummen. *‘Na hun huwelijk in 1938 zullen ze zich in Wijhe hebben gevestigd, want aan het begin van de oorlog werd Jac daar opgepakt. Hij werd per trein naar Duitsland vervoerd om daar te werk te worden gesteld. Op het station van Wuppertal werd hij opgepikt door iemand die hem Nederlands hoorde praten. Dat was Heinz Walter Kiezebrink, zoon van een emigrant uit Wapenveld die in de Eerste Wereldoorlog als grasmaaier naar die streek was getrokken. Heinz Walter werkte op het station en nam Jac mee naar zijn ouders die op het Schloss Lüntenbeck werkten. Jo reisde Jac weldra achterna en het echtpaar bleef er tot na de oorlog. Toen keerden ze naar Wijnvoorden terug.’*

Jo werd vervolgens zwanger en Marion Wendelien werd in 1946 in Zwolle geboren.



Familiefoto van rond 1952. V.l.n.r Jennigje van de Beek-Scholten (Jenny), Gerrit Jan van de Beek (Gertjan), Johanna Everdina Schuite-Scholten (Jo), Herman, de zoon van Jenny en Gertjan, Jacobus Schuite, Hermanus Scholten, Antonie Willem Kolk (Anton), Johanna Reindina Kolk-Scholten (Anna), Marion, de dochter van Jo en Jac, Willemina Johanna Wullink, Annemiek, de dochter van Chris Jansen, Chris Jansen, de ‘man’ van Mien, Alie, de dochter van Jenny en Gertjan, en Hermina Scholten (Mien). (foto: Marion Wendelien Schuite)

Jac Schuite en Jo Scholten begonnen een zaak aan de Langstraat in Wijhe, Magazijn de Lelie. Ze woonden in Wijnvoorden op huisnummer H27a, het huis waar ook Herman en Willemina Johanna woonden met dochter Anna en schoonzoon Anton Kolk. Anna paste veel op haar nichtje Marion.

In 1950/51 namen Jac en Jo de zaak over die Oma Schuite toentertijd nog in Brummen had. Ze verhuisden naar Brummen, bouwden aan hun zaak - 't Scheepje - in manufacturen en woninginrichting, terwijl ze de Lelie in Wijhe tot ongeveer 1963 aanhielden.

Herman Scholten, die in 1954 weduwnaar werd, trok in 1967, na de dood van Anna, bij hen in Brummen in. *'Hij was een fervent dominospeler en bijenhouder.'*

Marion groeide verder in Brummen op, maar daarmee was het met Wijnvoorden nog niet gedaan. Ze liep in 1967, op de dag na Herman Scholtens overlijden, tegen Joop Hamer op, een partij die Jac Schuite niet zag zitten. Hij wees Marion de deur en ze verbleef vervolgens een half jaar in Wijnvoorden bij haar tante Anna, Anton Kolk en hun dochter Wendelien. In 1968 trouwde ze met Joop en ging in Leuvenheim wonen. Joop ging in de horeca en Marion ging werken in de zaak van haar vader in Brummen. Later woonden ze lange tijd in Enschede. Marion woont nu, gescheiden van Joop, in Dieren.



Marion in 1955 (foto: Marion Wendelien Schuite)

Ontknoping

Herinneringen kloppen niet altijd. Dat is in dit verhaal ook het geval.

Anton Kolk en Anna hebben niet op de Paddenpol geboerd of op het huis ernaast gewoond. Na hun trouwen in 1936 vestigden ze zich waarschijnlijk meteen in het huis Wijnvoorden H27a, over het spoor direct rechts. Vanuit dat huis vertrokken ze twee keer naar de Noordoostpolder, in 1948 en 1950, om beide keren weer op de oude plek terug te keren. Hun definitieve terugkeer was in 1954. Anton werkte daarna op de linoleumfabriek. Herman en Willemina Johanna woonden vanaf 1943 in hetzelfde huis. Op de Paddenpol boerde kort voor de oorlog Willem Wullink (een oom van Willemina Johanna Scholten en Wendeltjen Hagen) en later zijn zoon Gerrit Hendrik.

De herinnering aan *'de man met de markante kop die rotan stoelen kwam brengen'* kan wel kloppen. Jac Schuite verkocht er veel van. Zo veel zelfs, dat hij - toen Marion eens op vakantie was - het rotan meubilair van haar kamer verkocht. Ze had het gekregen toen ze naar de MULO ging.

Onze herinneringen aan Wendelien, de dochter van Anna en Anton Kolk, kloppen wel ongeveer, maar het was nog erger. Wendelien trouwde met Peter Keil uit Göttingen en vertrok met haar vader Anton Kolk naar Duitsland. Peter en Wendelien kregen een dochter. Op zekere dag in 1986, het kind was elf maanden oud, vermoordde Peter de hele familie: Wendelien, de peuter, Anton Kolk en zijn eigen dochter van 16 jaar. Daarna pleegde hij zelfmoord. Een dramatisch eind van een overigens mooi verhaal.

Maar hoe zit het nu met 'tante Wenteltie' waarmee deze hele zoektocht begon? Willemina Johanna Wullink overleed op 22 oktober 1954. Haar overlijdensakte vermeldt haar doopnaam 'Willemina Johanna', maar haar overlijdenskaart geeft de ontknoping: *'Heden overleed **Wendelina** Johanna Wullink'*. **Marion:** *'Ze werd door de familie Wendel of Wendeltje genoemd.'*

En daarmee was ze zeker níet Wendeltjen Boschloo-Hagen uit Leesten. Toen die in 1952 weduwe werd, bleef ze tot haar dood op de Ploeg in Leesten wonen. Mijn eigen herinnering, dat mijn moeder regelmatig over tante Wenteltie sprak, kan ik dan ook wel vergeten: die klopt hoogstwaarschijnlijk niet.

Heden overleed, geheel onverwacht, onze geliefde Vrouw, Moeder
en Grootmoeder

Wendelina Johanna Wullink,

in de ouderdom van 69 jaar.

Uit aller naam,
H. SCHOLTEN.

Wijhe, 22 October 1954.
Wijnvoorden H 27A.

De begrafenis zal plaats vinden op Maandag 25 October a.s. tussen 12-1 uur
te Vorchten. Vertrek van het sterfhuis 11 uur.

Hierbij wordt U beleefd verzocht de begrafenis bij te wonen.

Naschrift

Erwin: *Jan noemt ene Aalderink. Dat zal Hendrik Aalderink zijn geweest. Hij was een zwager van Albert Boschloo want hij was getrouwd met Gerritjen Menkveld, zus van Willemina Menkveld. Albert en Hendrik worden genoemd in een akte van scheiding van onroerend goed in 1904, wellicht heeft die iets te maken met de Ploeg.*

Jannie: *Of het boerderijtje tussen de Paddenpol en het spoor wit was? Nee, niet wit, gewoon steenkleur.*

Herm Jan: *Nee, ik denk nu, dat ik niet in het huis tussen de Paddenpol en het spoor bij Anna en Anton geweest ben. De enige herinnering gaat over H27a. Ik zie nu ook op Google Maps dat de Paddenpol helemaal niet wit is en vast ook niet is geweest. Ik heb duidelijk de Paddenpol en wat andere boerderijen door elkaar gehaald. Zoals die witte aan de Zutphensestraat tussen de A50 en de A1, vlak voor de A1. Of die op de Rolderhoofdweg 24 in Assen. Hoe ik dan bij de Paddenpol kwam? Ik denk dat Ma me vertelde van de val van de trap toen we een keer richting Zwolle reden en ter hoogte van de Paddenpol waren.'*

Ineke: *'Mijn ouders kwamen hier wonen in 1943. Ik meen dat ze de boerderij huurden. Waarom Herman Scholten er wegging? Geen idee.'*

Marion: *'Herman en Wendeltje al in 1943 uit Marle vertrokken? Ik ben echt verbaasd. Ik weet niet beter dan dat ze na de oorlog vertrokken als gevolg van de ruilverkaveling. Zo is me dat altijd verteld. En de boerderij in Marle, die staat er nog? Ook gek. Ik vroeg het pas aan mijn nicht Aly uit Heerde en die wist zeker dat hij was afgebroken.'*

Pim: *'Je kent toch wel het wel het verhaal van ome Herman die naar Welsum kwam vlech'n ... Hij had gehoord dat nichtje Johanna Rottink met een Vlaskamp zou trouwen. Een katholiek. Dat kon natuurlijk niet.'*

Marion: *'Opa Herman kwam vroeger wel eens met paard en wagen naar Brummen. Op de terugweg dronk hij dan een borrel bij De Laatste Stuiver.'*

Herm Jan: *'Een mooi verhaal. Ik herinner me zeker nog dat we op een zondagmorgen naar Wijnvoorden fietsten. Het was zonnig en ik zie de dijk voorbij Wijhe nog. En ik zie vaag nog dat we in Wijnvoorden aankwamen en langs het huis liepen. We gingen zeker naar oom Herman en tante Wenteltie, dus daar heb ik haar ontmoet. Maar ik zie haar helemaal niet meer voor me. Ik houd het op zomer 1954. We waren toen 10, 6 en 4 jaar. Pim zal dus wel gefietst hebben en Marten achterop. Dan hebben we toen dus alle drie Tante Wenteltie gezien. Wenteltie natuurlijk, geen Wendel of Wendeltje.'*



Schilderij met de boerderij van Herman Scholten en Willemina Johanna Wullink in Marle. Het schilderij is in bezit van Ineke Pannekoek. Volgens de huwelijksadvertentie van haar ouders, Hendrik Pannekoek en Gesina Johanna Eikelboom, uit 1943, heette het huis toen 'De Kleine Disselbrink'. Het huis staat er nog.

Wie woonden wanneer in Wijnvoorden H27a

	1936	1938	1943	1946	1948	1950		1954	1955		1967		
Anna en Anton Kolk	x Wijhe					Kui nre		Emmeoord en Creil					
Herman en Willemina Johanna		van Marle										naar Brummen	
Jo en Jac Schuite		x Wijhe						als kostganger					

Met dank aan Jan Heideman

Opmerking:

Jo woonde voor haar huwelijk met Jac Schuite al in Brummen. Ze werkte daar bij een notaris in de huishouding. Kort voor haar huwelijk in 1938 liet ze zich er (pro forma?) uitschrijven en vestigde zich in Wijhe. Direct aansluitend op haar huwelijk in Wijhe, schreef ze zich daar weer uit en vertrok naar Brummen (bron: www.delper.nl, www.collectieoverijssel.nl)

Wie mij hielpen

Herm Jan en **Pim** zijn mijn broers.

Anneke is Anneke van Foreest-Rottink, mijn nicht, geboren in Welsum, dochter van Evert Rottink en Dina Kloosterboer.

Alberti en **Annelien** zijn Alberti Berends-Willemsen en Annelien Bijsterbosch-Willemsen. Ze zijn mijn nichten, geboren op de Hogeboosch in Olst en dochters van Teunis Johan Willemsen en Aaltje Berta Rottink.

Wim is Wim Westhoff uit Marle, mijn aangetrouwde neef. Hij is weduwnaar van Elly Willemsen, mijn nicht, ook geboren op de Hogeboosch.

Jannie is J.G. Wendeltje Bosma-Wullink. Ze is op de Paddenpol in Wijnvoorden geboren en een dochter van Gerrit Hendrik Wullink, neef van Wendeltjen Hagen en Willemina Johanna Wullink.

Ineke is Ineke Pannekoek. Ze woont op de boerderij in Marle waar Hermanus Scholten en Willemina Johanna Wullink boerden. Haar ouders kwamen er in 1943. Ineke is een goede vriend van Wim. Samen gingen we naar haar toe om een schilderij te bekijken dat van de oude boerderij is gemaakt.

Jan Heidema is van Historische Vereniging Wijhe. Hij verstreekte informatie over de wie indertijd waar in Wijnvoorden woonden.

Jan is Jan Boschloo, een kleinzoon van Jan Boschloo en Wendeltjen Hagen, geboren op de Ploeg. Ik kwam met hem in contact via Martin. Nu weet ik dat we familie zijn in de achtste graad.

Martin is Martin Boschloo, oom- en tantezegger van Jan Boschloo en Wendeltjen Hagen. Hij is geboren op het stamhuis 't Boschloo in Gorssel en is onderzoeker en kroniekschrijver van de familie. Hij correspondeerde vroeger al eens met Pim en sprak met tante Willemien Brascamp-Makkink over de verwante familie Schaap op de Voorsterklei.

Erwin is Erwin Strookappe. Die ken ik van onderzoek naar de 19^{de} eeuwse schilder Peter Visser. Hij weet echt alles van Gorssel en

omgeving. Toen ik op zoek ging naar de contactgegevens van Martin, was het logisch dat ik hem om hulp vroeg. Vanzelfsprekend hielp dat. Erwin is ook familie van Ineke, mijn vrouw, via gemeenschappelijke voorouders in de Stoelhorst-tak.

Annie van den Enk-te Winkel spoorde ik op via de sociale media. Ze is op Facebook een 'vriend' van Marion en bracht me met haar in contact. Annie en Marion zijn al jarenlang bevriend. Annie is de schoonzuster van Riek, die vroeger bij de familie Schuite in Brummen in de huishouding werkte.

Achteraf bleek dat ik Annie wel eens had gesproken in verband met een onderzoek naar een dorsvereniging hier in de buurt. Die dorsvereniging werd in 1942 in dezelfde akte opgericht als die van Warnsveld. Een van de oprichters van die laatste vereniging was 'Jan Boschloo, landbouwer, wonende te Leesten'. In totaal had de Warnsveldse vereniging 108 oprichters. Naast Jan Boschloo waren dat ook Jan Hagen en Gerrit Jan Rossel uit Leesten, broer resp. schoonzoon van Wendeltjen Hagen. Annie woont in Enschede, maar is hier vlakbij geboren.

Marion is Marion Wendelien Schuite, kleindochter van Hermanus Scholten en Willemina Johanna Wullink.

Roelof is Roelof Vink. Hij woont tegenover de Ploeg, ongeveer op de plek waar eertijds de boerderij Het Bettink stond. Op Het Bettink boerden vroeger zijn voorouders Hendrik Aalderink en Gerritjen Menkveld. Roelof is via de Menkveld-familie een achter-achterneef van Jan Boschloo.